

De wereld van de islam

de leerlingen nu nog altijd bepaald delen uit het hoofd leren: de koran is immers het meest gezaghebbende boek en de precieze bron voor de plichtenleer en de dogma's. Het rituele gedeelte van de plichtenleer is trouwens buitengewoon belangrijk voor de moslims. Het omvat de zogenaamde "vijf Zuilen van de islam". De eerste plicht bestaat erin Allah als de enige God te erkennen en Mohammed als zijn afgezant. De tweede verplichting noopt de mohammedaan vijfmaal per dag zijn gebed of *salât* uit te spreken met het gelaat naar Mekka gekeerd. De derde verplichting bestaat erin aalmoezen te geven: het is een offerande aan Allah en een bewijs van vroomheid. De vierde "zuil" legt de moslim op te vasten in de negende maand van het mohammedaanse jaar. De *ramadân* of vasten duurt elke dag tot zonsondergang: de mediteren-

de massa houdt zich stipt aan deze wet, zodat het openbare leven hieronder wel enigszins lijdt. 's Avonds is het dan des te drukker en het einde van de vasten gaat met grote feestelijkheden gepaard. Men dankt Allah en men deelt geschenken uit! Ten slotte is er nog de "*hadj*" of de bedevaart naar het Huis van Allah te Mekka. Elke moslim zou minstens éénmaal in zijn leven deze tocht moeten ondernemen. Het aantal gelovigen dat aan deze wet voldoet, is echter eerder gering. Naast deze vijf hoofdverplichtingen hebben de moslims nog allerlei voorschriften na te leven: kansspelen, alcohol en woeker zijn verboden, varkenvlees is te mijden spijs. Anderzijds mogen zij vier vrouwen tegelijk huwen en nadien weer verstoten! Het recht op vermogen van de versmade echtgenote dient echter gewaarborgd. Toch is de polyga-

Wat de bijbel voor de christenen is, betekent de *koran* voor de mohammedanen. Het heilige boek van de islam bevat alles, wat aan Mohammed zou geopenbaard zijn. Koran wil zoveel zeggen als "hetgeen moet worden gereciteerd of verkondigd". Of de tekst tijdens het leven van de profeet werd samengesteld, is niet zeker. Mohammed, die in de koran zelf een "ongeleterd mens" wordt genoemd, kon waarschijnlijk niet schrijven. Kort na Mohammeds dood werd de koran voorbereid door één van zijn volgelingen. Een commissie keurde deze tekst als de enige waarachtige goed. Het boek is ingedeeld in 114 hoofdstukken of *soera's*, derwijze geordend, dat de langste teksten vooraan komen. Naar het voorbeeld van de spreuken der vóormohammedaanse Arabische waarzeggers, is ook de tekst van de koran voor het grootste gedeelte berijmd. De moslims zweren op de heiligheid van hun boek: het bewijst de bovennatuurlijke zending van Mohammed. Merkwaardig is het feit, dat niet alleen de inhoud als heilig wordt beschouwd, ook de taal is verheven. Daarom was het tot vóór korte tijd verboden het boek te vertalen. Velen gaan er prat op de koran van buiten te kennen; in de islamitische scholen moeten

hiernaast zie je een tekst uit de koran en rechts het pelgrims-kamp in de vlakte van Arafat



mie niet zo algemeen verspreid als men vaak meent: je begrijpt, dat in de mohammedaanse wereld de economische en financiële factoren een belangrijke rol spelen. Men vergist zich bij ons ook wel eens in de interpretatie van de "djhâd": de islam zou een heilige oorlog voeren en met zwaard en vuur de wereld willen veroveren. Al blijft de islam natuurlijk een strijdende godsdienst, toch kan hij op vreedzame manier het geloof in Allah trachten te verspreiden.

Het betreden van de heilige stad Mekka gaat met strenge rituele gedragingen gepaard. Iedereen is gekleed in een wit gewaad, waardoor verschillen van ras en stand worden opgeheven.

De kaâba staat in het brandpunt van de godsdienstige activiteiten; bij zijn aankomst loopt de moslim er zevenmaal rond; driemaal met vlugge passen en nadien nog viermaal in traag tempo. Elke keer wordt de Heilige Steen gekust of met de staf aangeraakt. Daarna lopen de pelgrims zevenmaal door

het dal tussen de heuvels Safa en Marwa, om de wanhopige tocht van Hagar te herdenken, die water wilde bemachtigen om haar zoon Ismaël te laven. De voornaamste fase van de bedevaart bestaat echter in de tocht naar de Berg der Genade in de vlakte van Arafat, 40 km ten Oosten van Mekka. Hier kwamen volgens de legende Adam en Eva samen, nadat zij uit het Paradijs waren verdreven. Hier stromen regelmatig tienduizenden mensen samen. De traditie wil, dat er steeds 700000 aanwezig zijn. Het tekort wordt eventueel door engelen aangevuld... De brandende woestijnzon noopt de pelgrims zich te beschutten door middel van parasols en tenten. De nacht brengen ze te Muzdalifa onder de blote hemel door. Dan pas begint de terugtocht naar Mekka en nadert het einde van de grote bedevaart. Wie het zich kan permitteren, reist naar Medina en zelfs naar Jeruzalem, dat als de derde heilige stad van de islam wordt aangezien!

De koran is het heilige boek van de mohammedanen. Het bevat al de voorschriften en de dogma's, die vele moslims uit het hoofd kennen. Belangrijk zijn de "vijf Zuilen van de islam", die met het geloof in Allah, het gebed, de vrijgevigheid, de vasten en de bedevaart naar Mekka een aanzienlijk gedeelte van de tijd van een moslim in beslag nemen.

